



# Initiatiefgroep Voedselbossen Ede

Wij houden van natuur, eten en mensen. In voedselbossen worden deze drie heel goed met elkaar verenigd, en dat is dan ook de reden dat het voedselbos voor ons centraal staat. Maar ook omdat de fundamenteën onder het voedselbos fundamenteel anders zijn dan in de meeste andere vormen van landbouw. Hierover en over andere onderwerpen kun je meer lezen in deze nieuwsbrief en op onze website: [www.voedselbossenede.wordpress.com](http://www.voedselbossenede.wordpress.com)

## 1. *Wat willen wij?*

Dat het natuurlijke denken/de voedselbosgedachte gemeengoed wordt. En dat het groen in en om Ede eetbaar wordt, zodat mensen zich er makkelijker mee kunnen verbinden. Dan kunnen mensen de natuur meer waarderen, er beter voor zorgen en beheren. Zo wordt de leefomgeving leuker, gezonder, lekkerder, klimatologisch prettiger, en deel van het leven van de mensen.

We richten ons hoofdzakelijk op voedsel omdat dit alle mensen aan gaat, omdat ieder eet. En ook omdat voedsel verbindt. Dat weten we in foodstad Ede nog beter dan elders.

## 2. *Wat deden wij en wat gaan we doen?*

Op de voorlaatste FoodFloor in Ede hebben we gepitcht met als doel grond te vinden voor een voedselbos in Ede. Daarnaast lopen er verschillende projecten, die ook met voedselbossen te maken hebben.



Met voedselbossen en eetbaar groen timmeren we op verschillende manieren aan de weg, om zoveel mogelijk openbaar groen eetbaar te maken en om zoveel mogelijk voedselboslandbouw in en om Ede te kunnen realiseren.

Naast dat we persoonlijk in actie zijn we een platform waar initiatiefnemers, denkers en doeners op verschillende vlakken, maar met hetzelfde ideaal, elkaar kunnen ontmoeten.

Educatie is ook een belangrijke activiteit. Wij weten dat je een zaak, een idee, een ideaal echt van alle kanten moet benaderen. Dus met hoofd, met hart en met handen, om een duurzaam en echt resultaat te krijgen.

We willen graag een structurele bijdrage leveren aan het vergroenen, vernatuurlijken en vereetbaren van Ede om de natuur dichterbij de mensen te brengen..

Op dit moment houdt de initiatiefgroep zich daarom bezig met diverse projecten. Er wordt een eetbare groenstrook aangelegd. We proberen een voedselbos-tuinderij aan te leggen op landgoed Kernhem. Verder aandacht voor Op 't Leukerhout. Op dit verborgen stukje groen gaan eetbare natuur en zingeving hand in hand.



### *Eetbare Groenstrook de Koekelt*

Initiatiefgroep Voedselbossen Ede heeft in overleg met tuinenpark De Koekelt en de gemeente Ede een ontwerp gemaakt om de groenstrook langs de voetbalvelden in te planten met eetbare bomen, struiken en kruiden. Meerjarig en onderhoudsarm en op natuurinclusieve manier. Het wordt een *natuurlijke*, maar tegelijkertijd *eetbare* groenstrook; veelkleurig, veelvormig, en zeer divers. De houtige hogere gewassen (bomen en struiken) worden vaak afgewisseld met lage, kleurige en diverse aanplant, wat mooie doorkijkjes oplevert naar de voetbalvelden. Het zal als inspiratie kunnen dienen voor de tuinders en voorbijgangers, met name door de onbekende gewassen en het meerjarig karakter van deze 'teelten'.

### *Voedselbos-tuinderij op Landgoed Kernhem*

Er is al lange tijd 'gedoe' rond het perceel bij de kruising Lunterseweg en rijksweg N224 bij Kernhem. Naar aanleiding van het plan om luxe villa's te bouwen op deze plek gaan er stemmen op voor alternatieven; geen woningbouw, maar de grond gebruiken om het algemeen nut te dienen. Dat betekent een plek voor natuur, recreatie, stadslandbouw, beleving. Daarom vatte Initiatiefgroep Voedselbossen Ede het plan op om dit op deze plek allemaal samen te brengen in een voedselbostuinderij. Het voorstel is benoemd en besproken in de gemeenteraad. Daarna is ons initiatief ook genoemd in de Gelderlander. Er

is dus aandacht voor. Wij willen graag met bewonders van de wijken rondom Kernhem in gesprek gaan. Om te horen wat zij van het initiatief vinden.

Stel je voor. Een plek waar je een glaasje sap kunt drinken, een workshop kunt volgen of gewoon langs kunt wandelen, om een rondje landgoed Kernhem te doen. Snoep ondertussen wat vruchtjes uit de haag van de voedselpoort, doe boodschappen bij Makandra, koop wat kaas bij Brandrood of knuffel er alleen de koeien... En de kinderen lopen enthousiast mee om nog een pannenkoek te eten. Zo mooi kan het zijn, met eetbare natuur.

### *Op 't Leukerhout*

Net buiten de bebouwde kom van Bennekom ligt een prachtig klein weiland omzoomd door houtwallen. Die houtwallen werden ooit aangeplant om de bewoners van gebruikshout te voorzien. Het was het begin van een duurzame samenwerking tussen plant, dier, mens en andere minder tastbare dimensies. Want nog steeds voorziet het terrein in een scala aan behoeften. Er is voedsel en beschutting voor dier en mens. Er groeien onder andere appelbessen, vlierbessen, appels, peren en noten. Ook is er ruimte voor ontmoeting en bezinning. Er wordt heel wat samen gekletst, gedacht, bedacht, gespeeld, gegeten, besloten, gemusiceerd, gemediteerd, gelachen, gebeden, gewerkt en verwerkt Op 't Leukerhout.

### *3. Wat hebben we nodig?*

We kunnen nog best hulp gebruiken: vooral actievelingen (in hoofd, hart of handen) die op welke manier dan ook willen bijdragen. Aan het draagvlak creëren van het platform, of in praktische zin bijdragen door bij te dragen aan concrete projecten, of nieuwe projecten van de grond te tillen.

Wij zoeken nog meer mogelijke locaties, klein of groot, midden in de stad of rondom de stad, en willen ervoor zorgen dat dit kan vergroenen, vernatuurlijken en vereetbaren.

Hartelijk dank voor het lezen van onze eerste nieuwsbrief. Zin in meer? In mee eten uit de natuur, of meedoen met het aanleggen van eetbare natuur? Wij zijn te volgen op:

[www.voedselbossenede.wordpress.com](http://www.voedselbossenede.wordpress.com)

En op Facebook:

<https://www.facebook.com/InitiatiefgroepVoedselbossenEde/>